

3e verslag van de wandeling over Erasmus

Gemaakt door Zahra Gaidi uit klas 1D van het Erasmiaans Gymnasium

De heenweg

De les was voorbij en het was pauze. Ik liep met Emily uit mijn klas naar de afgesproken plek, de hal. Daar kwam ik een andere groep jongens tegen die ik niet kende. We praatten totdat we uiteindelijk moesten vertrekken. De meesten gingen fietsen, dus we liepen naar de stalling en haalden onze fietsen. Vertrokken direct naar de bibliotheek waar we als eerste waren aangekomen. We waren weer gezellig aan het praten en maakten mooie foto's, grappige ook!

Meneer monster en een andere onbekende vrouw kwamen naar ons toe lopen. We groetten en de vrouw begon te praten. Ze zei dat we de bibliotheek zouden bezoeken en nog een beetje rond en in de kerk zouden lopen.

In de Centrale Rotterdamse Bibliotheek

We kwamen de bieb binnen en liepen rechtstreeks naar het café die zich binnen bevindt. Er stond een citaat van Erasmus. Er stond: Als ik weinig geld heb, koop ik boeken; als ik dan nog wat overhou, koop ik eten en kleren. Zo leerden we ook wat Erasmus echt boeide.

Het standbeeld

Er staat een standbeeld van Erasmus naast de kerk. Er staat veel in het latijn, maar natuurlijk ook weer de vertaling naar het Nederlands. Er zijn veel pogingen gedaan zodat het standbeeld uiteindelijk echt bleef staan op 1 plek en die plek alleen.

Eerst was er een houten standbeeld gemaakt, die natuurlijk het niet bijhoudt omdat het maar hout is. Uiteindelijk is er in vervanging een blauw arduinstenen beeld gemaakt, die hield het ook niet meer doordat die is kapotgeschoten en door het Spaanse leger in de gracht gegooid. Die is veel later weer opgedoken en heeft voor een korte tijd gestaan, totdat er eindelijk een koperen beeld werd gemaakt die tot nu toe nog steeds staat.

De Laurenskerk

Nadat we dat allemaal hadden gezien gingen we naar de kerk. Dit was mijn eerste keer dat ik echt in de kerk kwam. Het was prachtig! Er was bij de ingang nog een deur die volgens mij als cadeau was gegeven aan de kerk met nog een heel verhaal erachter. Bij de receptie waren er 2 lieve vrouwen die ons gezellig groetten en ons lieten schrijven in een boek met andere tekstjes van mensen, daar gaven ze allemaal de groetjes met hun naam erbij. Dus wij gingen dat natuurlijk ook weer doen, misschien was het niet zo netjes eerlijk gezegd ;).

Er waren uiteindelijk binnen veel verschillende onderdelen. Eerst was er een stuk met allemaal boeken van Erasmus, zoals het boek Lof der Zotheid. Of een stuk met allemaal rode kaarsen tot aan het plafon gelegd op planken achter een stuk glas, deze onderdelen werden niet echt boeiend bekeken.

We kwamen weer naar een klein onderdeel waar de vrouw, die ons rondleidt, ons verteld over waarom veel Chinese toeristen Erasmus heel speciaal vinden. Meer dan de

Rotterdamers. Dat vond ik wel heel apart, maar ik begrijp het wel. Onze school, het Erasmiaans Gymnasium, is een van de weinige scholen waar over Erasmus wordt verteld.

Het einde

Nou toen we de kerk helemaal hadden bekeken was het weer tijd om naar huis te gaan. Het ging eigenlijk voor mijn gevoel best snel, maar het was wel leuk. We zeiden gedag en verlieten de kerk waar nog de volwassenen bleven. Ik en Emily gingen nog even lekker een ijsje halen, we verdiende het wel! De rest van het groepje ging al naar huis en had ik later niet gezien. Na het eten van de ijsjes, kletsen en een beetje rondlopen gingen ik en Emily naar huis.

Conclusie, ik heb een gezellige wandeling gedaan met leuke mensen, heb nieuwe mensen ontmoet, ben gezellig gaan eten en het belangrijkste: heb een leuke dag gehad!