

2^e verslag Erasmus wandeling

Emily Weber 2019

De groep die de wandelroute ging lopen, verzamelde waarna we naar de Bibliotheek Rotterdam gingen Daar is ons verteld over adagia, dat is een verzameling van Latijnse en Griekse spreuken van Erasmus.

De gids ging ervan uit dat wij op de hoogte waren wie Erasmus was.

Er was een aanleiding voor het feit dat Erasmus boeken heeft geschreven vol met adagia. Toen Erasmus 26 was, ging hij studeren in een universiteit in Parijs. Hij merkte dat studenten veel moeite hadden met het leren van Latijn, maar Erasmus was juist heel goed in Latijn. Hij kreeg hierdoor het idee om Latijnse les te geven. Het leek hem gemakkelijk om Latijnse gezegdes en spreekwoorden met de studenten te vertalen. Het bleek dat meerdere mensen, dus niet alleen studenten, dit een interessante lesmethode vonden. In 1493 bracht hij zijn eerste leerboek met adagia uit.

Een bekend adagium van Erasmus was: 'Heel de aarde is je vaderland.' Hij bedoelde hiermee dat waar het vredig was, zijn vaderland was. 'Een leven zonder boeken is onleefbaar', vind ik ook een boeiend adagium van Erasmus.

Voor Erasmus waren deze gezegden en spreuken erg belangrijk. Hij had er zo veel verzameld, dat hij er een boek over heeft geschreven genaamd Adagia. Het bleek een enorm succes te zijn.

Zijn hele leven bleef Erasmus spreekwoorden, gezegdes en citaten verzamelen en kort voor zijn overlijden werd een zijn boek gedrukt met wel 4151 adagia.

Wat een leuk feitje is over Erasmus is dat hij zijn naam veranderd heeft; eigenlijk was Erasmus 'een ongewenst kind'. Het stuk Desiderius van zijn naam heeft hij er zelf bijgeplaatst. Desiderius betekent vanuit het Latijn; gewenst.

Na het bezoek in de bibliotheek zijn we naar het

standbeeld van Erasmus geweest. Dit standbeeld is natuurlijk erg belangrijk voor Rotterdam, omdat dit het allereerste beeld van een befaamde wetenschapper was bijvoorbeeld.

In 1549 werd een houten beeld opgetrokken, in 1572 werd het beeld door Spaanse soldaten in brand gestoken en in de Maas gedumpt. Tien jaar later werd er een stenen beeld gemaakt op een sokkel. In 1622 is het beeld in brons gegoten en werd het verplaatst naar de brug van het Marktveld.

In 1850 is er om het beeld een groot, zwaar ijzeren hek omheen gebouwd zodat het beeld beter beveiligd was. In 1940 overleefde het gebouw het bombardement. Door de aanleg van het metronetwerk moest het beeld weg en werd tijdelijk opgeslagen in het Museum Boijmans van Beuningen.

In 1964 werd het beeld geplaatst op de plek waar die nu ook nog staat; op het Grotekerkplein, dichtbij de Laurenskerk. Maar in 1996 trokken onbekenden het beeld omver, later werd het gerestaureerd.

Sinds de 'val' van het beeld is er discussie over of het wel moet staan op een publieke plaats. De gemeente had toen besloten om het beeld van Erasmus te laten staan.

Hierna zijn we naar de locatie van het het geboortehuis van Erasmus geweest.

Het was een lange tijd niet zeker waar de precieze locatie van zijn geboortehuis heeft gestaan, maar met oude kaarten weten we nu zeker waar hij is geboren.

Waar Erasmus zijn geboortehuis was, is nu een opslagruimte van een winkel aan de Hoogstraat. Door de Tweede Wereldoorlog is de binnenstad weg gebombardeerd, maar het is mogelijk dat we 3 à 4 meter in de grond resten van het huis kunnen vinden. Bij mij rijst de vraag nu, waarom er nooit naar gegraven is?

Op ongeveer deze plek is een monument geplaatst ter ere van de geboorteplaats van Erasmus.

Als laatst zijn we naar de Sint- Laurenskerk geweest, het middelpunt van Rotterdam in de middeleeuwen. In de Sint-Laurenskerk hangt een kleine versie van het schip 'De Liefde'. Het schip had een beeld hangen van Erasmus (dit hekbeeld is bewaard gebleven en bevindt zich nu in een museum in Tokio), wat in 1598, samen met vier andere schepen vanuit Rotterdam op handelsreis naar Japan voer. Daar werd Erasmus gezien als een 'Hollandse Handelsgod'. Dit is ook de reden waarom Erasmus in Japan zo bekend is en er zoveel toeristen herdenkingsmonumenten van Erasmus bezoeken. Ik was al redelijk op de hoogte van Erasmus, maar ik vond dat deze wandeling toch veel nieuwe informatie en leuke weetjes gaf.