

Mevrouw de Wethouder ,mijnheer Borst, familie en vrienden van de heer Borst ,geachte aanwezigen, welkom bij de 552ste geboortedag van Desiderius Erasmus.

Ik ben Steven Lamberts, voorzitter van het comité Erasmus, icoon van Rotterdam, een comité waarin 15 Rotterdamse instellingen en organisaties samenwerken met het doel Erasmus tot HET boegbeeld van zijn geboortestad te maken

Algemeen wordt aangenomen dat Erasmus op 28 oktober 1466 werd geboren. Om praktische redenen vieren wij zijn verjaardag dit jaar twee dagen eerder.

Doel van ons comité is het bevorderen van de bekendheid van Erasmus in het stadsbeeld van Rotterdam,  
het bevorderen van het gebruik van zijn naam ,eigenlijk zijn merk ,bij het positioneren van Rotterdam in binnen en buitenland ,  
maar vooral het uitdragen van zijn gedachtengoed in de Rotterdamse samenleving en daarbuiten.

Erasmus en zijn geboortestad Rotterdam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
Deze band schiep Erasmus zelf door zijn naam vanaf zijn eerste gedrukte publicatie te koppelen aan Rotterdam. Door zijn brede internationale bekendheid, maar vooral door zijn gedachtengoed is Erasmus ook werkelijk een symbool of als u wilt een icoon van Rotterdam geworden.

Er bestaan vele overeenkomsten tussen het gedachtegoed van Erasmus en het hedendaagse Rotterdam: het is vrijwel steeds van toepassing bij alle debatten die in en over Rotterdam gevoerd worden:

-Zijn internationale oriëntatie

-Zijn onvermoeibaar pleiten voor verdraagzaamheid, voor de vrijheid van meningsuiting, voor het belang van dialoog ,  
voor het bediscussiëren van controversiële onderwerpen met humor ,maar vooral met eerbied voor een andermans mening,

-maar het gaat ook om zijn opvattingen over normen en waarden en over asociaal gedrag, en over nut en noodzaak van goed onderwijs voor jongens en meisjes.

Dit zijn alle kernthema's uit het werk van Erasmus die nu na meer dan 500 jaar nog enorm relevant zijn voor onze stad.

Dames en heren, Erasmus wordt door de eeuwen heen steeds geïnterpreteerd door de ogen van die tijd. In feite creëert een ieder zijn eigen Erasmus. In alle steden waar Erasmus verbleef worden vrijwel ieder jaar manifestaties georganiseerd rondom zijn betekenis als theoloog, filosoof, pacifist, schrijver of journalist.

Velen van u zullen dan ook met schrik het bericht gelezen hebben dat de AfD, de Alternatieve für Deutschland ,een nieuwe, rechtse en uiterst conservatieve politieke partij ,besloot om aan haar wetenschappelijk bureau de naam "Desiderius Erasmus Stiftung" te geven.

De AfD interpreteert het werk van Erasmus als anti-Europees:het gaat hier om zijn wantrouwen tegen de machthebbers van zijn tijd,en zijn pleidooi voor het behoud van culturele waarden in de verschillende landen die hij bezocht.Ook wordt door de AfD gewezen op zijn geschriften tegen de Turken.

Zo ziet u: in de 21e eeuw kan een ieder het werk van Erasmus naar eigen idee interpreteren, aanpassen of verbuigen.

Prof. Mout, Voorzitter van de internationale vereniging van wetenschappers die het werk van Erasmus in haar geheel uitgeeft ,stelde deze ernstige misinterpretatie van het gedachtegoed van Erasmus in een prachtig ingezonden artikel in de Frankfurter Allgemeine aan de kaak.

Dit jaar is het thema van onze Erasmus viering “de betekenis van dialoog”, een onderwerp rechtstreeks ontleend aan de Colloquia, die in 1518 werden gepubliceerd.

Begonnen als een reeks korte dialoogjes om leerlingen op een speelse wijze vlot Latijn te leren spreken, werden ze geleidelijk ingewikkelder en groeiden uit tot echte gesprekken: levendig vol humor en ironie, maar met een scherpe en kritische blik op de maatschappij. Professor Edwin Rabbie zal vanmiddag de Erasmus lezing juist aan deze colloquia wijden.

Dit jaar is de vijfde bijeenkomst van het Erasmus comité waarbij de Lof der Zotheids spel wordt uitgereikt en wel aan de Heer Hugo Borst.

Deze middag is het begin van een Erasmus week met vele activiteiten door de stad rondom het gedachtegoed van Erasmus.

Morgenmiddag is er in de Bibliotheek een Human Library Erasmus special, welke wordt gevolgd door een voordracht door de student Job Zomerplaat met de titel: “Met Erasmus in mijn rugzak”, een verslag van een reis door Europa langs de twaalf steden die Erasmus bezocht.

Zondagmiddag organiseert het Huis van Erasmus in het bibliotheektheater een lezing door Micha de Winter over onderwijs en opvoeding in een vreedzame wereld.

Dinsdag is in de Laurenskerk het Erasmus lunchconcert.

Zoals ieder jaar zullen ook deze week alle leerlingen van de eerste klassen van het nu 690 jaar oude Erasmiaans Gymnasium terug gaan naar hun lagere school om het door het Erasmus comité ontwikkelde spel Switch te spelen, een spel waarin vele aspecten van het gedachtegoed van Erasmus aan de orde komen.

Kortom, een mooie volle week waar Erasmus centraal staat.

Ons comité probeert door de gehele stad adagia, kernachtige uitspraken van Erasmus te plaatsen op in het oog vallende plaatsen:

dit met het doel om de burger van onze stad aan te zetten na te denken over allerlei aspecten van onze samenleving. U vindt ze bij het Centraal Station, op enkele metro stations, op onze bibliotheek, op het Kruisplein en nu ook op het Zadkine college.

Onveranderd succesvol blijft de Erasmus Experience in onze bibliotheek: een Interactieve beleving waar elke bezoeker zijn eigen mening en antwoord kan formuleren op een aantal vragen, welke vervolgens getoetst worden aan de opvattingen van Erasmus. Al meer dan 100 Rotterdamse scholen hebben de Erasmus Experience bezocht, en gedurende de zomervakantie liep het storm met bezoekende gezinnen.

Een tegenvaller voor ons comité was de beschadiging van het twee jaar geleden door onze burgemeester onthulde Erasmus monument naast de Laurenskerk. Het gaat hier om slecht aangebrachte tegels die niet tegen de vorst bestand bleken: er is hard gewerkt om dit probleem op te lossen, en het monument ziet er weer prachtig uit.

In samenwerking met Rotterdam partners is een aantrekkelijke wandeling tot stand gekomen voor bezoekers aan onze stad waarin ze kennis maken met Erasmus. De start is op de binnenplaats van het Schielandhuis bij de gifgroene 3D reconstructie van het standbeeld van Erasmus.

In een boekje geschreven door Hans Trapman met de titel: “Erasmus van Rotterdam: een kennismaking” staat deze wandeling al beschreven. Het boekje is ter gelegenheid van het lustrum van de Erasmus Universiteit tot stand gekomen en zal vanmiddag aan de burgemeester worden uitgereikt.

Dames en Heren,

Bij het noemen van de stad Rotterdam wordt vaak in eerste instantie gedacht aan havenstad, voetbalstad, of stad van moderne architectuur.

Ook is Rotterdam een echte kennisstad met meer dan 80.000 studenten en twee naar Erasmus genoemde internationale topinstellingen.

Maar Rotterdam is ook een stad waarin meer dan 180 nationaliteiten samenwonen en samen leven en waar het gedachtegoed van Erasmus

- rondom tolerantie,
- interesse in elkaars mening en gewoontes,
- en het belang van het speels oplossen van conflicten van groot belang zijn.

Daarom stellen wij u ,mevrouw de wethouder, voor om het in Rotterdam Zuid op te richten Nationaal Centrum voor Integratie naar Erasmus te vernoemen .  
Immers in zo'n Erasmus Centrum voor Integratie zijn juist tolerantie,taal ,dialogoog en verdraagzaamheid kernwaarden.

Er liggen,zoals U hoort voor ons comité Erasmus,icoonvan Rotterdam nog heel wat uitdagingen.

Namens alle leden van het comité wens ik U een aangename middag.